

ZIE, IK KOM SPOEDIG

Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek Aflevering 38 – Alles wordt nieuw – Openbaring 21:1-8

1. Wat is jouw voorstelling van de door God beloofde nieuwe hemel en nieuwe aarde? Hoe zou je dat omschrijven?
2. Wat herken je van het verlangen van Abraham naar het betere, dat is het hemelse vaderland en de stad die God voor ons heeft gereedgemaakt?
3. Hoe kan de belofte dat er een dag gaat komen, waarop er geen rouw, jammerklacht of moeite meer zal zijn, jou bemoedigen voor je leven hier op aarde?
4. Wat betekent het voor jou dat je nu al in Christus een nieuwe schepping bent en dat het oude is voorbijgegaan?
5. Wat ervaar jij van de genoemde dorst van de ziel en wat betekent het voor jou om dan tot Jezus te komen en van Hem te drinken?

