

ZIE, IK KOM SPOEDIG

Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek Aflevering 36 – Regeren met Christus – Openbaring 20:4-10

1. Waarom is het een zwakgebod als je als christenen onderlinge verschillen moet uitvechten voor de rechter?
2. Hoe stel jij het je voor om een nieuw, verheerlijkt en hemels lichaam te hebben? Denk je dat we elkaar dan nog zullen herkennen?
3. Wat betekent het voor jou dat je door je geloof in Jezus zalig en heilig wordt verklaard? Wat vind je van het rooms-katholieke gebruik van zalig- en heiligverklaring?
4. Wat zou Jeremia bedoelen met de uitspraak dat het hart arglistig is boven alles en zelfs ongeneeslijk? Wat herken je daarvan in je eigen leven?
5. Geen vraag, maar een aanmoediging. Neem de tijd om met je eigen woorden Jezus te bedanken voor wat Hij heeft gedaan. Geef Hem eer, aanbidding en dankzegging!

