

ZIE, IK KOM SPOEDIG

Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek Aflevering 35 – Het duizendjarig vrederijk – Openbaring 20:1-3

1. Als het gaat om het risico dat je de macht van satan ónder- of juist óverschat, waar ligt dat bij jou en waarom?
2. Leven we nu al in het duizendjarig rijk of moet dat nog komen? Wat zijn voor jou de doorslaggevende argumenten voor het een of het ander?
3. Waarom zou God ervoor kiezen om na de wederkomst eerst een duizendjarig rijk op aarde te vestigen en dan pas de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te openbaren?
4. Hoe zie jij het leven tijdens het duizendjarig vrederijk voor je en wat zou het inhouden dat wij dan met Christus als koningen zullen regeren?
5. Als er uiteindelijk alleen vrede komt door Jezus en de schepping bij Zijn wederkomst toch zal worden hersteld, moeten we ons daar dan nu wel zo druk over maken?

