

ZIE, IK KOM SPOEDIG

Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek Aflevering 33 – De bruiloft van het Lam – Openbaring 19:1-10

1. Hoe zou jij vanuit een hemels perspectief naar de dingen van deze wereld en van ons leven kunnen kijken en hoe zou dat jouw gedachten hierover kunnen veranderen?
2. Hoe geef jij invulling aan de opdracht om God te prijzen en te loven en wat doe je als het even allemaal niet zo intens voelt en wordt beleefd?
3. Verlang jij naar de bruiloft van het Lam en in hoeverre heeft dit invloed op de keuzes die je maakt en de invulling van jouw dagelijkse leven?
4. Kun je een aantal voorbeelden geven van goede werken, waar we door genade in mogen wandelen? Hoe ziet dat er in jouw leven uit?
5. Welke oudtestamentische heilige zou jij in de hemel weleens willen spreken en wat zou je hem of haar dan willen vragen?

www.zieikkomspoedig.nl



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING