

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

29

Zeven gouden schalen



YouTube

De zeven gouden schalen

- De inleiding op de gouden schalen (15:1-8)
- De inhoud van de zeven schalen (16:1-21)
- De val van de grote stad Babylon (17:1-19:5)

De drie scènes van Openbaring 14

- Het Lam op de berg Sion (1-5)
- Drie engelen kondigen het oordeel aan (6-13)
- De graan- en wijnoogst (14-20)

Openbaring 15:1 (HSV)

En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.

1 Johannes 4:8-9 (HSV)

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. ⁹ Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

Johannes 3:36 (HSV)

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Hebreeën 10:31 (HSV)

Vreselijk (huiveringwekkend) is het te vallen in de handen van de levende God.

1 Thessalonicenzen 1:9-10 (HSV)

...hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, ¹⁰ en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING



7 ZEGELS



7 BAZUINEN



7 SCHALEN

Openbaring 15:2 (HSV)

En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

Openbaring 7:9 (HSV)

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

16

Een grote opwekking

YouTube

Openbaring 15:2 (HSV)

En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de **overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam** stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

Openbaring 15:2 (HSV)

En ik zag iets als **een glazen zee**, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, **met de citers van God.**

Openbaring 15:3a (HSV)

En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden:

Het lied van Mozes

- Na de doortocht door de Schelfzee (Exodus 15:1-18)
- Een lied van afscheid (Deuteronomium 31:30-32:44)
- De eeuwige God en de vergankelijke mens (Psalm 90:1-17)

Openbaring 15:3b-4 (HSV)

Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen. ⁴ Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

Openbaring 15:2 (HSV)

En ik zag iets als **een glazen zee, met vuur gemengd**. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

Openbaring 15:5 (HSV)

En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend.

Mattheüs 27:51 (HSV)

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden...

Hebreeën 10:19 (NBV21)

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom (met vrijmoedigheid) het heiligdom binnengaan.



Openbaring 15:6-7 (HSV)

En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels. ⁷ En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid.



Openbaring 15:8 (HSV)

En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren.

Openbaring 16:1 (HSV)

En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde.

Openbaring 16:2 (HSV)

En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Openbaring 16:3-4 (HSV)

En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. ⁴ En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed.

Openbaring 16:5 (HSV)

En ik hoorde de engel van de wateren zeggen:
U bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die was
en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt.

Openbaring 16:6-7 (HSV)

Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. ⁷ En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

Openbaring 16:8-9 (HSV)

En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzingen met vuur.⁹ En de mensen werden verzingd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Maleachi 4:1 (HSV)

Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten.

Maleachi 4:2 (HSV)

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.

30

Als een dief in de nacht

