

# ZIE, IK KOM SPOEDIG

## Vragen voor persoonlijke verwerking of het groeps gesprek Aflevering 17 – Zeven bazuinen – Openbaring 8:1-13

1. In Psalm 62 worden we aangemoedigd om stil te worden voor God. Doe je dat wel eens, hoe geef je dat invulling en wat ervaar jij in je tijd van stilte met God?
2. Johannes ziet de ene na de andere wereldwijde ramp voorbijkomen. Wat doet dit met jou en hoe zou je mensen kunnen oproepen om zich te bekeren tot God?
3. Jeremia ervaart zijn teleurstellingen alsof God hem verzadigd heeft met bitterheden en met alsem heeft doordrenkt. Hoe ga jij om met teleurstellingen in je leven?
4. Wat herken je van de aanbidding van Gaia – moeder aarde? Hoe kijk jij naar alle klimaatdoelstellingen die moeten worden gehaald?
5. Het zit in ons allemaal om in plaats van de Schepper de schepping te aanbidden. Wat herken je hiervan in je eigen leven en hoe zou je dit kunnen veranderen?

[www.zieikkomspoedig.nl](http://www.zieikkomspoedig.nl)

40 KORTE  
STUDIES OVER  
HET BIJBELBOEK  
OPENBARING