

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

13

De vier ruiters



12

De zeventigste jaarweek

You Tube

PROFETISCH OVERZICHT VAN DE TIJD



PROFETISCH OVERZICHT VAN DE TIJD



SCHEPPING

1e KOMST

OPNAME

2e KOMST

OORDEEL

EEUWIGHEID

OT

KERK

GV

VREDE

NIEUW



Waarom nadenken over Openbaring?

1. Ontdekking van de inhoud
2. Studie om het ook te begrijpen
3. Verlangen naar de wederkomst
4. Nieuwe toewijding en heiliging

Waarom nadenken over Openbaring?

1. Ontdekking van de inhoud
2. Studie om het ook te begrijpen
3. Verlangen naar de wederkomst
4. Nieuwe toewijding en heiliging
5. Geloof in de Here Jezus

Johannes 3:18 (HSV)

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

**Wil je meer weten over wie Jezus is en hoe
je God kunt leren kennen? Ga dan naar**

www.jezus.nl

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING



7 ZEGELS



7 BAZUINEN

7 SCHALEN



De zes intermezzo's van Openbaring

1. Openbaring 7:1-17 – 144.000 dienstknechten en een grote menigte die niemand tellen kan
2. Openbaring 8:1-5 – Een half uur stilte in de hemel
3. Openbaring 10:1-11:13 – Een boekje, een tempel en twee getuigen

De zes intermezzo's van Openbaring

4. Openbaring 12:1-14:20 – Een vrouw, een draak en twee beesten
5. Openbaring 16:15 – Een vooruitblik op de aanstaande wederkomst
6. Openbaring 17:1-19:10 – de val van Babylon en een bruiloft in de hemel



7 ZEGELS

7 BAZUINEN

7 SCHALEN

Zeven gebruiksaanwijzingen

1. Let op omschrijvingen die beginnen met '(zo)als...'
2. Veel gebruikte beelden worden uitgelegd
3. 278 v.d. 405 verzen zijn gerelateerd aan het OT
4. Openbaring 1:19 is de 'outline' van het bijbelboek
5. Neem getallen en tijdsperioden letterlijk, tenzij...
6. Chronologisch met tussendoor zes intermezzo's



7 ZEGELS



7 BAZUINEN



7 SCHALEN

13

De vier ruiters



De vier ruiters van de Apocalyps

1. De ruiter op het witte paard (vrede)
2. De ruiter op het rode paard (oorlog)
3. De ruiter op het zwarte paard (honger)
4. De ruiter op het grauwe paard (dood)

Openbaring 6:1-2 (HSV)

En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! ² En ik zag en zie, een wit paard, en Hij (hij) Die (die) erop zat, had een boog. En Hem (hem) was een kroon gegeven en Hij (hij) trok uit, overwinnend en om te overwinnen.

Openbaring 19:11-12 (HSV)

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. ¹² En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen.

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

Openbaring 6:2 (HSV)

En ik zag en zie, een wit paard, en Hij (hij) Die (die) erop zat, had een boog. En Hem (hem) was een kroon gegeven en Hij (hij) trok uit, overwinnend en om te overwinnen.

Genesis 10:8-10a (NBV21)

Kus was ook de vader van Nimrod, die de eerste machthebber (HSV geweldenaar) op aarde was.
⁹ Hij was een geweldig jager, door niemand overtroffen. Vandaar de uitdrukking: een voortreffelijk jager, een tweede Nimrod.

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

Genesis 10:8-10a (NBV21)

Kus was ook de vader van Nimrod, die de eerste machthebber (HSV geweldenaar) op aarde was.
⁹ Hij was een geweldig jager, door niemand overtroffen. Vandaar de uitdrukking: een voortreffelijk jager, een tweede Nimrod. ¹⁰ **Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel...**

Openbaring 6:2 (HSV)

En ik zag en zie, een wit paard, en Hij (hij) Die (die) erop zat, had een boog. En Hem (hem) was een kroon gegeven en Hij (hij) trok uit, overwinnend en om te overwinnen.

1 Thessalonicenzen 5:3 (HSV)

Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

2 Thessalonicenzen 2:6-8a (HSV)

En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. ⁷ Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. ⁸ En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.

Openbaring 6:3-4 (HSV)

En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
⁴ En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.

Oorlogen en wapens

- Noorse academie van wetenschappers
- 14.531 oorlogen
- Slechts 292 jaar zonder oorlog

Oorlogen en wapens

- Noorse academie van wetenschappers
- 14.531 oorlogen
- Slechts 292 jaar zonder oorlog
- SIPRI
- Negen staten met 13.000 kernwapens
- 90% in bezit van Amerika en Rusland

Openbaring 6:5-6 (HSV)

En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.⁶ En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.

Openbaring 6:5-6 (HSV)

En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.⁶ En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. **En breng de olie en de wijn geen schade toe.**

Openbaring 6:7-8 (HSV)

En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! ⁸ En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

13

De vier ruiters



ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

Romeinen 13:11-12a (BasisBijbel)

Vergeet niet in wat voor tijd we leven. Het is de hoogste tijd om wakker te worden! Want het ogenblik dat we zullen worden bevrijd is nu nóg dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. ¹² De nacht is al een heel eind voorbij. Het wordt al bijna dag.

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

14

De toorn van het Lam

YouTube

