

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

8

De Heer tegemoet

You  Tube

Openbaring 4:1 (HSV)

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

1 Thessalonicenzen 4:13-18 (HSV)

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

1 Thessalonicenzen 4:13-18 (HSV)

15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

1 Thessalonicenzen 4:13-18 (HSV)

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

1 Thessalonicenzen 4:13-18 (HSV)

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

De opname van de Gemeente

- Wij worden opgenomen
- Harpazo (Grieks)
- Plotseling weggevoerd

De opname van de Gemeente

- Een ontmoeting met de Heere (HSV)
- De Heer tegemoet (NBV21)
- In de wolken... En in de lucht...

Handelingen 1:11 (HSV)

Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Zacharia 14:3-4a (HSV)

Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.

De opname en de wederkomst

In de lucht

Voor al zijn heiligen

Onzichtbaar

Voeten op de Olijfberg

Met al zijn heiligen

Ieder oog zal Hem zien

1 Thessalonicenzen 4:17 (HSV)

Daarna zullen wij (...) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

De opname van de Gemeente

- Een ontmoeting
- Eis apantesin (Grieks)

Johannes 14:2-3 (NBV21)

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

Zacharia 14:5b (HSV)

Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!



De opname en de grote verdrukking

- Voorafgaand – pre-trib?
- Halverwege – mid-trib?
- Aan het einde – post-trib?
- Gedeeltelijke opname?

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

Vijf bijbelse argumenten

1. De 24 ouderlingen
2. De zeven gouden kandelaaren

Vijf bijbelse argumenten

1. De 24 ouderlingen
2. De zeven gouden kandelaars
3. De Gemeente in Openbaring

De Gemeente in Openbaring

- Ekklesia = kerk of gemeente
- Negentien keer t/m 3:22
- Vanaf hoofdstuk 4 niet meer
- Nog één keer in 22:16

Openbaring 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Openbaring 13:9

Indien iemand oren heeft, laat hij horen.

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

Openbaring 7:14 (HSV)

Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING

Vijf bijbelse argumenten

1. De 24 ouderlingen
2. De zeven gouden kandelaars
3. De Gemeente in Openbaring
4. Verlost van de toorn

Openbaring 6:16-17 (HSV)

En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

Openbaring 15:1 (HSV)

En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.

1 Thessalonicenzen 1:10 (HSV)

...en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten,
Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk
Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

1 Thessalonicenzen 5:9 (HSV)

Want God heeft ons niet bestemd tot toorn,
maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door
onze Heere Jezus Christus...

Romeinen 5:9 (HSV)

Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.

Vijf bijbelse argumenten

1. De 24 ouderlingen
2. De zeven gouden kandelaars
3. De Gemeente in Openbaring
4. Verlost van de toorn
5. De Joodse bruiloft

9

Een hemelse bruiloft

You Tube

Openbaring 4:1 (HSV)

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

1 Thessalonicenzen 4:16 (HSV)

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

1 Thessalonicenzen 4:17-18 (HSV)

Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

8

De Heer tegemoet

You Tube

1 Korintiërs 15:51-52 (NBV21)

Ik zal u een goddelijk geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.

PROFETISCH OVERZICHT VAN DE TIJD



SCHEPPING

OT

1e KOMST

KERK

OPNAME

GV

2e KOMST

VREDE

OORDEEL

NIEUW

← EEUWIGHEID



Titus 2:13 (HSV / NBV21)

...in afwachting van het geluk waarop wij hopen:
de verschijning van de majesteit van onze grote
God en redder Jezus Christus.

9

Een hemelse bruiloft

You Tube

ZIE, IK KOM SPOEDIG



40 KORTE
STUDIES OVER
HET BIJBELBOEK
OPENBARING