

DE TIJD VAN HET EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring De tijd van het einde (1) – Op weg naar Babel – Daniël 1:1-7

1. Wat weet je van het bijbelboek Daniël, en wat verwacht je dat het lezen en bestuderen van dit boek jou zal brengen?
2. Wat stel je je voor bij de wederkomst van Jezus op aarde en hoe zal de troon van David volgens jou worden hersteld? Wat zal er dan op aarde veranderen?
3. Wat heb je zelf ervaren in jouw school- en studietijd met betrekking tot de impact van alles wat je leert op je denken, en hoe ben je daarmee omgegaan?
4. Waarom denk je dat we als gelovigen later in de hemel een witte steen zullen krijgen waarop onze nieuwe naam staat geschreven?
5. Waarin vind je dat je als christen kunt meedoen met 'de wereld' om ons heen, en wat zijn voor jou de grenzen waar je niet overheen wilt gaan?



VERVOLG OP
ZIE, IK KOM
SPOEDIG