

Help je mee?



>> *kleine stappen...GROOT verschil...*<<

Kerk- en schooldienst:

Zondag 22 maart 2026

Waar: Maranathakerk
Tijd: 10:00 uur
Wie: Onderbouw van Het Baken en 't Kompas (groep 1 t/m 4)
M.m.v. Ds. M.P. Vis
Band: Marcel v.d. Poel & band
Organist: Bert Kruis
Collectedoel: 'World Servants'

Orgelspel

Voor de dienst zingen we met de band 2 liederen:

- 'Circustent' - Ellen Laninga

Links rechts, stamp eens met je voeten
doe maar met ons mee;
links rechts, stamp eens met je voeten
dat gaat best oké.
Links rechts, klap eens in je handen
doe maar met ons mee;
links rechts, klap eens in je handen
dat gaat best oké.

refrein:

*Er is altijd iets, waar je goed in bent
jij bent ook een ster, in deze circustent.
God heeft jou zelf gemaakt, gaf jou veel talent
laat iedereen maar zien, waar je goed in bent.*

Links rechts, knip eens met je vingers
doe maar met ons mee;
links rechts, knip eens met je vingers
dat gaat best oké.
Links rechts, draai maar eens een rondje
doe maar met ons mee;
links rechts, draai maar eens een rondje
dat gaat best oké.

refrein:

*Er is altijd iets, waar je goed in bent
jij bent ook een ster, in deze circustent.
God heeft jou zelf gemaakt, gaf jou veel talent
laat iedereen maar zien, waar je goed in bent. 2x*

'Samen is veel leuker' – Opw. Kids 191

refrein:

*Samen is veel leuker, alleen is maar alleen.
Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen.
Jij en ik zijn nodig, in Gods koninkrijk.
Niemand overbodig en iedereen gelijk.*

Ik wil heel graag je vriend zijn, dan zijn we nooit meer alleen.
Jezus zal ons leiden, ook in moeilijke tijden,
want Hij zorgt voor iedereen.

*Samen is veel leuker, alleen is maar alleen.
Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen.
Jij en ik zijn nodig, in Gods koninkrijk.
Niemand overbodig en iedereen gelijk.*

We zijn soms zo verschillend en ieder heeft zijn eigen taal.
Jezus wil ons leren, alle mensen te waarderen,
want Hij houdt van ons allemaal.

*Samen is veel leuker, alleen is maar alleen.
Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen.
Jij en ik zijn nodig, in Gods koninkrijk.
Niemand overbodig en iedereen gelijk.*

*Niemand overbodig en iedereen gelijk.
Niemand overbodig en iedereen gelijk.*

Welkom door juf Karen en meester Johan

We zingen staande met het orgel: Psalm 150: vers 1

Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal,
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Stil gebed, bemoediging en groet

We zingen met de band: 'Ik ben' – Marcel Zimmer

Je voelt Me in de zon, je ziet Me in de maan
je ruikt Me in de bloemen, die thuis op tafel staan
je kunt Me zelfs proeven, eet maar eens een vrucht
je hoort Me in het fluiten, van de vogels in de lucht

*Ik ben het begin en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet, Ik ben overal
de Maker van het leven, de God van het heelal
de Maker van het leven, de God van het heelal*

Je voelt Me in de wind, je ziet Me in het mos
je ruikt Me als het regent, in de geuren van het bos
je proeft Me in de honing, zo heerlijk en zo zoet
je hoort Me in de stilte... luister maar eens goed

*Ik ben het begin en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet, Ik ben overal
de Maker van het leven, de God van het heelal
de Maker van het leven, de God van het heelal 2x*

Je kunt Me leren kennen, misschien toch wel het meest
wanneer je in de Bijbel, over Jezus leest
want Hij is mijn Zoon en Ik ben in Hem!
Dus als je Hem leert kennen, weet je wie Ik ben

als je Hem leert kennen, weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen, weet je wie Ik ben!

We luisteren naar de leefregel van God

God houdt heel veel van ons:

In de bijbel vertelt Hij ons hoe we met elkaar mogen omgaan, zodat het leven op aarde fijn is voor iedereen.
Dit zegt God tegen ons:

- 1 Ik ben de Here, ik ben jouw God, Ik ben de enige God die leeft.
- 2 Vertrouw niet op een afgod, die helpt je niet. Ik alleen kan jou helpen, omdat ik een plan heb met jouw leven.
- 3 Mijn naam is heel bijzonder: zeg niet zomaar God of Jezus, gebruik mijn naam alleen voor goede redenen.
- 4 Je hoeft niet altijd te werken: je hebt ook rust nodig. Daarom is er een zondag. Geniet van alles wat Ik je heb gegeven en van de mensen om je heen.
- 5 Je vader en moeder hebben jou van Mij gekregen. Ze mogen veel van je houden en goed voor je zorgen. Geef ze een belangrijk plekje in je leven.
- 6 Gun elkaar een goed leven: maak geen andere mensen dood: niet met je handen en ook niet door wat je zegt.
- 7 Blijf elkaar trouw: scheiden doet zoveel pijn
- 8 Pak niets af en maak niets kapot wat van iemand anders is.
- 9 Zeg geen lelijke dingen over iemand anders of dingen die niet waar zijn. Daarmee doe je elkaar veel verdriet.
- 10 Wees niet jaloers op andere mensen of op de dingen die ze hebben.

We zingen met de band: 'Kom op, ga je mee?' Opw. v. kinderen 219
De kinderen mogen gaan staan en meebewegen.

*Refrein:
Stap voor stap voor stap voor stap
voor stap voor stap voor stap!*

Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
blijf niet langer staan.
Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee
achter Jezus aan.

Want Jezus zegt: 'Ik ben de Weg,
de Waarheid en het Leven!'
Hij gaat ons voor, dus geef gehoor,
Hij heeft zijn woord gegeven!

*Stap voor stap voor stap voor stap
voor stap voor stap voor stap!*

Wat Jezus doet, is altijd goed,
Hij is de goede Herder
voor jou en mij, dus kom erbij,
zijn woord helpt ons steeds verder!

Refrein
Stap voor stap voor stap voor stap)
voor stap voor stap voor stap!) 2x

Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
blijf niet langer staan.
Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee
achter Jezus aan.

Want Jezus daagt ons uit en vraagt
om met Hem op te trekken.
Dus kom op, gauw en volg Hem nou.
We gaan zijn woord ontdekken.

Stap voor stap voor stap voor stap)
voor stap voor stap voor stap!) 2x

- 'Ik mag een lichtje zijn'

Ik mag een lichtje zijn, al ben ik nog maar klein.
Een vlammetje dat danst in de wind.
Zo'n vrolijk helder licht, dat is een mooi gezicht.
Kom er maar bij, het is voor ieder kind.

Zet je lamp niet stiekem onder de tafel neer.
Schaam je niet, maar wees een lichtje van de Heer.

Ik mag een lichtje zijn, al ben ik nog maar klein.
Een vlammetje dat danst in de wind.
Zo'n vrolijk helder licht, dat is een mooi gezicht.
Kom er maar bij, het is voor ieder kind.

Gebed

In dit gebed vragen wij of de Heilige Geest bij ons wil zijn, zodat wij begrijpen wat er gezegd wordt en wat in de Bijbel staat.

We lezen uit de Bijbel in Gewone Taal: 2 Koningen 5: 1-16 –

Over de genezing van Naäman

Naäman heeft een huidziekte

Naäman was de legerleider van de koning van Aram. Hij was een belangrijke man, en de koning had veel vertrouwen in hem. Want Naäman had met het leger van Aram een grote overwinning behaald. Daar had de Heer voor gezorgd. Naäman was een dappere soldaat, maar hij had een ernstige huidziekte.

Naäman wil naar Israël om te genezen

Er kwamen vaak Arameeërs naar Israël om te roven en te stelen. Op één van die tochten hadden ze een jong meisje uit Israël meegenomen naar hun land. Dat meisje was nu een slavin van de vrouw van Naäman. Op een keer zei ze tegen haar meesteres: 'Ach, kon uw man maar naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel beter maken!' Toen Naäman dat hoorde, ging hij naar de koning van Aram. Hij vertelde hem wat het meisje uit Israël gezegd had. De koning zei tegen Naäman: 'Ga maar naar Samaria. Ik zal u wel een brief meegeven voor de koning van Israël.'

Naäman gaat naar de koning van Israël

Naäman ging op weg naar Israël. Hij had 300 kilo zilver bij zich, 60 kilo goud en tien stel nieuwe kleren. Ook had hij de brief van zijn koning bij zich. Die gaf hij aan de koning van Israël. Er stond het volgende in: 'Deze brief geef ik mee aan mijn dienaar Naäman. Ik hoop dat u hem zult genezen van zijn ziekte.'

Toen de koning van Israël de brief gelezen had, werd hij bang, en hij scheurde zijn kleren. Hij zei: 'Ik kan niet beslissen over dood en leven. Ik ben God toch niet? Hoe kan de koning van Aram mij nu vragen om iemand van een ziekte te genezen? Ik vertrouw het niet, ik denk dat hij weer oorlog wil!'

De profeet Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had. Toen stuurde hij het volgende bericht naar de koning: 'Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man naar mij toe komen. Dan zal hij zien dat er in Israël een echte profeet is!'

Naäman gaat naar de profeet Elisa

Toen reed Naäman met zijn paarden en zijn wagen naar het huis van Elisa. Daar bleef hij buiten wachten. Elisa stuurde iemand naar hem toe met de volgende boodschap: 'U moet u gaan wassen in de Jordaan, en zeven keer onder water gaan. Dan zal uw huid weer gezond worden.' Toen Naäman dat hoorde, werd hij kwaad. Hij zei: 'Die man kan toch zelf wel naar buiten komen en bidden tot de Heer, zijn God? Als hij dan met zijn hand over de zieke plek strijkt, zal mijn huid wel weer gezond worden!

En wat moet ik bij de Jordaan? Er zijn toch ook rivieren bij Damascus? Rivieren zoals de Abana en de Parpar. Die zijn beter dan alle rivieren in Israël! Dan kan ik me net zo goed daarin wassen.' Kwaad reed hij weg.

Naäman wordt weer gezond

Maar zijn dienaren kwamen achter hem aan en zeiden: 'Meester, als die profeet u iets moeilijks had gevraagd, had u het vast en zeker gedaan. En nu heeft hij alleen maar gezegd: 'Was u, dan zult u genezen zijn.'

Toen ging Naäman toch naar de Jordaan. Hij ging zeven keer onder water, zoals de profeet Elisa gezegd had. Zijn huid werd weer gezond, en zo glad als de huid van een kind. Naäman was genezen.

Naäman wil Elisa een geschenk geven

Daarna ging Naäman terug naar de profeet Elisa, met al zijn dienaren. Hij zei tegen hem: 'Nu weet ik zeker dat de God van Israël de enige God in de hele wereld is. Neem daarom alstublieft een geschenk van mij aan.' Maar Elisa antwoordde: 'Ik zal niets van u aannemen. Dat is zo zeker als de Heer leeft. En ik doe alleen wat hij tegen mij zegt.' Naäman vroeg het hem nog eens, en nog eens. Maar Elisa bleef weigeren.

We zingen met de band: 'Ik vind het fijn om je vriend te zijn' –

Opw. Kids 96

Ik vind het fijn om jou te helpen en je vriend te zijn,
zeg me waar ik helpen kan.
Ik ben nooit te klein, om een vriend te zijn,
dus vraag gerust of ik helpen kan. (2x)

Want ik word zelf ook geholpen, door mijn beste vriend,
Jezus helpt mij elke dag.
En ik leer van Hem, hoe ik een vriend kan zijn
en dat ik jou helpen mag.

Ik vind het fijn om jou te helpen en je vriend te zijn,
zeg me waar ik helpen kan.
Ik ben nooit te klein, om een vriend te zijn,
dus vraag gerust of ik helpen kan.

Want ik word zelf ook geholpen, door mijn beste vriend,
Jezus helpt mij elke dag.
En ik leer van Hem, hoe ik een vriend kan zijn
en dat ik jou helpen mag. (2x)

en dat ik jou helpen mag
en dat ik – jou – hel – pen – mag!

Foto's van de schoolkinderen: 'Help je mee'?

Dominee Vis denkt met ons na over het thema: 'Help je mee'?

-> kleine stappen...groot verschil... <-

We zingen met de band: 'Laat je licht maar schijnen' – Marcel Zimmer

refrein:
Laat je licht maar schijnen (echo)
in de duisternis (echo)
laat je licht maar schijnen (echo)
waar geen licht meer is (echo)

Want je bent het licht, hier in deze wereld
schijn dan voor de mensen om je heen;
net zoals een stad, boven op een heuvel
heel goed is te zien voor iedereen.

refrein:
Laat je licht maar schijnen (echo)
in de duisternis (echo)
laat je licht maar schijnen (echo)
waar geen licht meer is (echo)

Als het donker is, fiets je met je licht aan
zo laat jij je zien in het verkeer;
schijn dan met je licht, dat je goede daden
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer.

Denk aan wat je zelf wilt
dat een ander voor je doet
doe dat voor die ander
en dan doe je 't goed...

refrein:
Laat je licht maar schijnen (echo)
in de duisternis (echo)
laat je licht maar schijnen (echo)
waar geen licht meer is (echo)

Dankgebed en voorbeden, door de dominee met enkele leerlingen

Toelichting bij de collecte door 'World Servants' deelnemers

Collecte bij de uitgang voor 'World Servants'

Elk jaar reizen honderden jongeren met World Servants naar ontwikkelingslanden, om bij te dragen aan betekenisvolle bouwprojecten, denk aan: scholen, klinieken en andere voorzieningen die de lokale gemeenschappen versterken.

Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.

Uit onze kerken gaan dit jaar: Hanna - Maureen - Rebecca - Roan - Tamar en Zippora mee met World Servants; zij gaan meehelpen met het bouwen van klaslokalen in Malawi en een sportcentrum in Brazilië. Zij en wij geloven dat iedereen een verschil kan maken... helpt u ook mee?

We zingen staande met de band: 'Geef licht' - Marcel&Lydia Zimmer

Geef licht, geef licht
in de wereld om je heen.
Geef licht, geef licht,
laat het zien aan iedereen.
Geef licht, geef licht
door de dingen die je doet.

Geef licht, geef licht:
wees voor alle mensen goed.

Weet je hoe dat moet?

Hou het meest van God,
ja, zet Hem op nummer 1.
Hou ook van jezelf
en ook zo van iedereen.

Je vindt het zelf toch fijn
als iemand lief is en niet flauw doet.
Doe dus voor een ander
wat je wilt dat die voor jou doet. Whooo ...

Geef licht, geef licht
in de wereld om je heen.
Geef licht, geef licht,
laat het zien aan iedereen.
Geef licht, geef licht
door de dingen die je doet.
Geef licht, geef licht:
wees voor alle mensen goed.

Weet je hoe dat moet?

Wees eerlijk en wees echt
help een ander waar je kan.
Deel van wat je hebt
daar wordt de wereld mooier van.

Je vindt het zelf toch fijn
als iemand lief is en niet flauw doet.
Doe dus voor een ander
wat je wilt dat die voor jou doet. Whooo ...

Geef licht, geef licht
in de wereld om je heen.
Geef licht, geef licht,
laat het zien aan iedereen.
Geef licht, geef licht
door de dingen die je doet.
Geef licht, geef licht:
wees voor alle mensen goed.

Zegen - We ontvangen de zegen van God, zodat we weten dat we niet alleen zijn.

Bij het uitgaan van de kerk speelt het orgel en kunt u de werkstukken in de kerkzaal en de hal bekijken, die de kinderen gemaakt hebben.

Ook is er gelegenheid om met elkaar koffie of limonade te drinken en zo nog wat na te praten over deze dienst.

Fijn dat jullie er allemaal waren om met ons mee te zingen en te luisteren!

