

# Help je mee?



>> *kleine stappen...GROOT verschil...*<<

*Kerk- en schooldienst:*

**Zondag 22 maart 2026**

Waar: Maranathakerk  
Tijd: 17:00 uur  
Wie: Bovenbouw van Het Baken en 't Kompas (groep 5 t/m 8)  
M.m.v. Ds. G. van der Neut  
Band: Yada Yeshua uit Genderen  
Organist: Jeanette van Oord  
Collectedoel: 'World Servants'

## Orgelspel

### Voor de dienst zingen we met de band 2 liederen:

- 'De vreugde van U, is mijn kracht' – Opw. 654

Dank u voor deze nieuwe dag, die ik van U ontvangen mag,  
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw.  
U geeft Uw liefde telkens weer en Uw genade keer op keer,  
iedere morgen, elke dag opnieuw.  
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft,  
U geeft mij blijdschap door Uw Heilige Geest.

Ja de blijdschap die U mij geeft  
Is meer dan de vreugde die de wereld heeft,  
als de zon schijnt en in de donkere nacht.  
De vreugde van U, is mijn kracht.  
De vreugde van U, is mijn kracht.

- 'Every move I make' - Hillsong Kids

Na- na- na na na na na - 4x

Every move I make, I make in You  
You make me move, Jesus.  
Every breath I take, I breathe in You.  
Every step I take, I take in You  
You are my way, Jesus.  
Every breath I take, I breathe in You.

Na- na- na na na na na - 4x

Every move I make, I make in You  
You make me move, Jesus.  
Every breath I take, I breathe in You.  
Every step I take, I take in You  
You are my way, Jesus.  
Every breath I take, I breathe in You.

Waves of mercy, waves of grace  
Everywhere I look, I see Your face.  
Your love has captured me  
Oh my God, this love, how can it be?  
Na- na- na na na na na

## Woord van welkom door meester Johan en juf Karen

### We zingen staande met het orgel: Psalm 150: vers 1

Loof God, loof Hem overal.  
Loof de Koning van 't heelal,  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Loof de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

### Stil gebed, bemoediging en groet

### We zingen met de band: 'U bent Heilig' – Opw. 609

U bent heilig, U bent heilig  
U bent machtig, U bent machtig  
U bent waardig, U bent waardig  
eer en ontzag, eer en ontzag.  
Ik wil volgen, ik wil volgen  
ik wil luist'ren, ik wil luist'ren  
van U houden, van U houden  
iedere dag, iedere dag.

Ik wil zingen	- U die Koning bent
en juichen	- en de hoogste Heer
in aanbidding	- U de Machtige
mij buigen	- kwam op aarde neer
U de Heer	- als Immanuel
aller heren	- God zal met ons zijn
U mijn God	- als het Lam van God
wil ik eren	- zo volmaakt en rein
ik wil zingen	- U die leven geeft
en juichen	- mij bevrijding bracht
in aanbidding	- en voor eeuwig leeft
mij buigen	- U hebt alle macht
U de Heer	- U de Alfa, Omega
aller heren	- eens zal ik U zien
U mijn God	- U mijn Meester, Messias
wil ik eren	- Verlosser en Vriend

U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U

U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U

Oooh – oooh, oooh-oooh...

### **Staande belijden wij ons geloof:**

\*Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft:  
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.

Zo machtig is Hij!

\*Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,  
die geboren werd in de stal van Bethlehem,  
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.  
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.

Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan  
en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken.

\*Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest  
en die wonen wil in ons hart.

\*Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: als kinderen in het  
gezin van onze hemelse Vader, waar we allemaal thuis horen.

Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, dat wij straks een  
nieuw lichaam krijgen en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.

### **We zingen met de band: 'Meer en meer' – Marcel & Lydia Zimmer**

*refrein:*

*Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,*

*ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.*

*Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,*

*ik wil meer gaan lijken op Hem. – 2x*

In alles wat ik ben en alles wat ik doe  
wil ik zijn zoals Jezus dat wil.

Dus ook op elk moment en niet zo 'af en toe',  
want dat maakt een heel groot verschil.

*Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,*

*ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.*

*Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,*

*ik wil meer gaan lijken op Hem.*

Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien,  
omdat ik een getuige wil zijn.

Al ben ik nog wat jong, nou en! En bovendien  
is voor Jezus niemand te klein.

*Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,*

*ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.*

*Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,*

*ik wil meer gaan lijken op Hem.*

Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan,  
daarom geeft God zijn Heilige Geest.

Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan,  
zonder Hem was ik nergens geweest.

*Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,*

*ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.*

*Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,*

*ik wil meer gaan lijken op Hem. – 2x*

*ik wil meer gaan lijken op Hem.*

### **Gebed**

In dit gebed vragen wij of de Heilige Geest bij ons wil zijn, zodat wij  
begrijpen wat er gezegd wordt en wat in de Bijbel staat.

### **We lezen uit de Bijbel in Gewone Taal: Johannes 6: 1-15**

#### **Het wonder van het brood**

#### **Veel mensen gaan Jezus achterna**

Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea, dat ook  
wel het Meer van Tiberias genoemd wordt. Een grote groep mensen  
ging Jezus achterna. Want ze hadden gezien dat hij met zijn wonderen  
zieke mensen beter maakte.

Toen ging Jezus een berg op. Daar ging hij zitten met zijn  
leerlingen. Het was vlak voor het Joodse Paasfeest.

Jezus keek om zich heen. Toen hij zag dat er een grote groep mensen  
aan kwam, vroeg hij aan Filippus: 'Waar kunnen we eten kopen voor al  
deze mensen?' Jezus vroeg dat omdat hij wilde zien hoe Filippus zou  
reageren. Hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. Filippus zei tegen  
Jezus:

'Dat kan echt niet! We hebben veel te weinig geld om voor al deze mensen eten te kopen!' Er kwam een andere leerling bij. Het was Andreas, de broer van Simon Petrus. Andreas zei: 'Er is hier een jongen met vijf broden en twee vissen. Maar daar hebben we niets aan voor zo veel mensen.'

***Jezus geeft iedereen te eten***

Jezus zei tegen de leerlingen: 'Laat alle mensen gaan zitten.' Er was veel gras op die plaats. Iedereen ging zitten, het waren meer dan vijfduizend mensen.

Jezus pakte het brood dat de jongen bij zich had, en dankte God voor het voedsel. Daarna begon hij het brood uit te delen. Met de vis deed hij hetzelfde. En de mensen konden zo veel eten als ze wilden.

Toen iedereen genoeg gegeten had, zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Haal het eten op dat over is. Er mag niets achterblijven.' De leerlingen haalden alles op wat over was van de vijf broden. Het waren twaalf manden vol met brood.

De mensen zagen dat Jezus een wonder gedaan had, en ze zeiden: 'Ja, hij is de profeet die naar de wereld zou komen!' Ze wilden hem meenemen om hem koning te maken. Jezus wist dat, en daarom liep hij weg. Hij ging de berg weer op, alleen.

**We zingen met de band: 'De goedheid van God'- Opw. 849**

Ik hou van U, Uw genade blijft me dragen;  
dag aan dag, in de palm van Uw hand.  
Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga,  
zing ik steeds van de goedheid van God.

*refrein:*

*Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God.*

Uw zachte stem, leidde mij door al mijn dalen.  
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.  
Heer, ik ken U als een Vader. Ik ken U als een vriend.  
Ik leef met U, in de goedheid van God.

*Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!*

*Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God.*

Bridge - 2x:

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij.  
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij.  
Heel mijn hart en ziel, leg ik voor U neer.  
Ik geef U alles, Heer!  
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij.

*Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God. - 2x*

Ja, ik zing van de goedheid van God.

**Foto's van de schoolkinderen: 'Help je mee'?**

**Dominee van der Neut denkt met ons na over het thema:**

**'Help je mee'** -> kleine stappen...groot verschil... <-

**We zingen met de band: 'Toon mijn liefde' - Opwekking 705**

Aan de maaltijd wordt het stil,  
als de meester knielen wil  
en vol liefde als een knecht,  
elk apart de voeten wast en zegt:  
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,  
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.  
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,  
dit is wat de wereld ziet van Mij,  
als je Mij gaat volgen

*Toon mijn liefde, aan de ander  
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.  
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,  
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.*

In de wereld wordt het stil,  
als wij doen wat Jezus wil  
en gaan dienen als een knecht,  
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:  
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,  
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.  
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,  
dit is wat de wereld ziet van Mij,  
als je Mij gaat volgen

*Toon mijn liefde, aan de ander  
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.  
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,  
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.*

### **Gedichten – gemaakt door kinderen uit groep 8**

### **Dankgebed en voorbeden – door de dominee met enkele leerlingen**

**Toelichting bij de collecte** door 'World Servants' deelnemers

### **Collecte bij de uitgang voor 'World Servants'**

Elk jaar reizen honderden jongeren met World Servants naar ontwikkelingslanden, om bij te dragen aan betekenisvolle bouwprojecten, denk aan: scholen, klinieken en andere voorzieningen die de lokale gemeenschappen versterken.  
Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.  
Uit onze kerken gaan dit jaar: Hanna - Maureen - Rebecca - Roan - Tamar en Zippora mee met World Servants; zij gaan meehelpen met het bouwen van klaslokalen in Malawi en een sportcentrum in Brazilië. Zij en wij geloven dat iedereen een verschil kan maken... helpt u ook mee?

**We zingen staande met het orgel:** 'Gebed om Zegen' – Opw. 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

**Zegen** - We ontvangen de zegen van God, zodat we weten dat we niet alleen zijn.

Bij het uitgaan van de kerk speelt het orgel en kunt u de werkstukken in de kerkzaal en in de hal bekijken, die de kinderen gemaakt hebben.

**Fijn dat jullie er allemaal waren om met ons  
mee te zingen en te luisteren!**

BIG.  
JOURNEYS  
BEGIN!  
WITH  
Small  
STEPS