

Leve de schepping!

Liturgie school- kerkdienst



Zondag 19 maart 2023

Maranathakerk
17:00 uur Bovenbouw (groep 5 t/m 8)
m.m.v. Ds. M.P. Vis
Band: 'Yada Yeshua' uit Genderen
Organist: Jeanette van Oord
Collectedoel: Stichting 'Jarige Job'

Voor de dienst zingen we met de band 3 liederen:

'U bent welkom' – Opw. 573

We zijn hier bij elkaar
om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat hij goed is
en wij prijzen en aanbidden hem, Jezus onze Heer.

Heer u bent welkom, welkom
U bent welkom grote Koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer u bent welkom, welkom
U bent welkom Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U
U bent welkom in ons midden.

'U bent die U bent' - Opw. kids

U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk,
machtiger dan een koning, of een president.
U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
U bent de allerbeste, U bent die U bent

U bent de God van hemel en aarde
de God van het heelal,
de God die alles weet en ziet
ja, U bent overal.
U bent mijn Vader in de hemel
ver weg en toch dichtbij,
want door uw Heilige Geest
woont U in mij.

U bent machtig...
U bent zo geweldig sterk,
machtiger dan een koning, of een president.
U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
U bent de allerbeste, U bent die U bent

U bent de God van trouw en van liefde
de God die eeuwig leeft,
de God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft.
Dit goede nieuws wil ik vertellen
ver weg en ook dichtbij
en ook al valt dit soms niet mee
U bent bij mij!

U bent machtig...

'Groot en Geweldig' - Marcel & Lydia Zimmer

Na na na na na na...
God heeft ons zijn woord gegeven
het begint bij Genesis
en tot en met Openbaring
zie je wie en wat Hij is.
't Is niet altijd even simpel
soms begrijp je 't niet meteen,
maar zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen.

Hij is groot en geweldig
goed voor iedereen,
geeft ons elke dag zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
en wij willen Hem kennen
elke dag steeds meer
en wij zullen Hem prijzen
want Hij is de hoogste Heer

Na na na na na na...
God heeft ons zijn trouw bewezen
dwars door de geschiedenis
en we mogen gaan ontdekken
hoe fantastisch goed Hij is.
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft
en Hij laat ons nooit alleen,
ja, zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen.

Hij is groot en geweldig ...

Woord van welkom door meester Johan Nieuwkoop / David Hulshof

**We zingen staande met het orgel: NLB 162 in wisselzang:
Vers 1+6 allemaal / vers 2+4 volwassenen / vers 3+5 kinderen**

1 In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis.
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.

2 In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

3 In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.

4 In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden,
wijzen zij wegen en tijden aan.

5 In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren elk naar zijn soort.

6 In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Stil gebed, bemoediging en groet

We zingen met de band: Psalm 8 - 'Heer onze Heer' Opw. Kids

Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde (2x).

Zie ik de hemel
het werk van uw hand
zon, maan en sterren
door U daar geplant.
De hele aarde
en alles wat leeft,
het is echt ongelooflijk
dat u dit aan ons geeft.

Heer, onze Heer...

Wie ben ik Heer
dat U zelfs aan mij denkt
en mij uw aandacht
en liefde steeds schenkt.
U geeft mij alles
ik kom niets tekort
en daarom dank ik U steeds weer
U bent de grootste God.

Heer, onze Heer... (2x)

Gebed

In dit gebed vragen wij of de Heilige Geest bij ons wil zijn, zodat wij begrijpen wat er gezegd wordt en wat in de Bijbel staat.

We zingen met de band: 'Juicht, want Jezus is Heer' - Opw. 174

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten
Jezus, die blinden genas, verrees.

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Wees als een boom die vrucht draagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water
Jezus, de bron voor altijd verrees.

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

We lezen uit de Bijbel gedeelten van Psalm 104 uit de Nieuwe Bijbel
Vertaling 21

Psalm 104 vers 1 – 5

Prijs de HEER, mijn ziel.
HEER, mijn God, hoe groot bent U.
Met glans en glorie bent U bekleed,
in een mantel van licht gehuld.

U spant de hemel uit als een tentdoek
en bouwt op de wateren uw hoge zalen,
U maakt van de wolken uw wagen
en beweegt u op de vleugels van de wind,
U maakt van de winden uw boden,
van vlammend vuur uw dienaren.

U hebt de aarde op pijlers vastgezet,
tot in eeuwigheid wankelt zij niet.

Psalm 104 vers 10 – 15

U leidt het water van de bronnen door beken,
tussen de bergen beweegt het zich voort.
Het drinkt alles wat leeft in het veld,
de wilde ezels lessen er hun dorst.
Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.

U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
Door uw daden raakt de aarde verzadigd.
Gras laat U groeien voor het vee
en gewassen die de mens moet verbouwen.

Zo zal hij brood winnen uit de aarde
en wijn die het mensenhart verheugt,
geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja, brood dat het mensenhart versterkt.

Psalm 104 vers 24 – 28

Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt U met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.

En allen zien ernaar uit
dat U voedsel geeft, op de juiste tijd.
Geeft U het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.

We zingen met de band: 'God is een kunstenaar'.

Refrein:

God is een kunstenaar, een grote kunstenaar,
want wat Hij maakte is zo wow-wow-wow-wow wonderbaar.
God is een kunstenaar, een grote kunstenaar,
want wat Hij maakte is zo wow, zo wonderbaar.

God maakte wilde golven
in de oceaan.
Hij bedacht ook alle sterren
die aan de hemel staan.
Hij maakte sterke dieren,
zoals de olifant,
en ook de grote bergen
maakte Hij briljant. *Refrein:*

God maakte hoge bomen
in het junglebos.
Hij bedacht ook alle vruchten
zoals druiven aan een tros.
Hij maakte mooie bloemen,
zoals een madelief,
en ook de kleine mieren
wat super creatief! *Refrein:*

God maakte ook jou en Hij maakte ook mij
en kijk eens hoe megamooi wij zijn, allebei!

Refrein

Uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte door de dominee

We zingen met het orgel: 'Aan U behoort, o Heer der Heren' – NLB 978: vers 1 en 4

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan,
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Gedichten door kinderen van 't Kompas en Het Bakken

We zingen met de band: 'Zie ik sterren aan de Hemel staan'.

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt de naam
van een machtig God.

Zie ik 's morgens weer de zon opgaan,
in het veld de bloemen open gaan,
is het of de dag mij noemt de naam
van een machtig God.

Deze God die aard' en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep,
uit het duister tot Zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en
die Zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in Zijn hand bewaart,
hoe groot is God voor mij.

Zie ik straks de hemel open gaan,
komt daar Israëls Messias aan,
zal Zijn voet op de Olijfberg staan,
roep ik dan Zijn Naam.

Deze God die aard' en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep,
uit het duister tot Zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en
die Zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in Zijn hand bewaart,
hoe groot is God voor mij.

We luisteren naar de geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
die van alle mensenkinderen houdt.
Ik geloof ook in Zijn bedoeling met onze aarde
Hij wil vrede en goedheid overal.
Ik geloof niet in een wereld,
die je kunt verdelen in rijk en arm.
Maar ik geloof in een gelijke verdeling
van de goederen der aarde tussen alle mensen.
Ik geloof niet in een wereld,
waarin het ene kind veel meer kansen krijgt
dan het andere kind.
maar ik geloof in een aarde
met gelijke kansen voor iedereen.
Ik geloof dat het God pijn doet,
als Hij ziet
dat er nog zo veel mensen zijn die pijn lijden en die honger hebben.
Maar ik geloof ook,
dat ik in Zijn Naam op mijn manier
kan werken aan een betere wereld.
Amen.

Dankgebed en voorbeden – door de dominee met enkele leerlingen

Collecte:

Bij de ingang / uitgang zal er gecollecteerd worden voor stichting:
'Jarige Job'. In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun
verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is.
Stichting 'Jarige Job' helpt deze kinderen door het geven van een
verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte
verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan
100.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job. **IEDER
KIND VERDIENT EEN VERJAARDAG...helpt u / help jij ook mee?**

We zingen staande met de band: 'Zo zegent Hij jou' – Opw. 746

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
op alle wegen die je zult gaan.
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
bij zon en bij regen, zal Hij naast je staan.

Hij is als een schaduw, die met je meegaat
jou nooit alleen laat, want Hij is trouw.
Ontvang nu de vrede en de genade,
van God onze Vader, zo zegent Hij jou.

Zegen - We ontvangen de zegen van God, zodat we weten dat we niet
alleen zijn.

We zingen: NLB 415: vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen God, Uw naam ter eer!

**Fijn dat jullie er allemaal waren om met ons mee te zingen en te
luisteren!**

Bij het uitgaan van de kerk speelt het orgel en kunt u in de kerkzaal en
de hal de werkstukken bekijken die de kinderen gemaakt hebben.

**HET TOPPUNT
VAN KUNST:
GODS
SCHEPPING**

