

Jona 2:6-9

⁶Ik was neergedaald tot de gronden der bergen; de grendels der aarde waren om mij heen in eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere, mijn God!

⁷Toen mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere; en mijn gebed kwam tot U, in de tempel Uwer heiligheid.

⁸Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun weldadigheid.

⁹Maar ik zal U offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen.

Het heil is des Heeren.

Wiens 'weldadigheid'?

1. Afgoden
2. God
3. Zij die afgoden dienen