

Licht

'22

week  
van  
gebed  
voor eenheid

in het duister

In 2022 wil ik (meer)  
Gods stem verstaan.



Joh.13 Laatste avondmaal

Joh.14 Ik ben de Weg. Jezus heeft ons de Vader laten zien.

# AFSCHEID

Joh.13 Laatste avondmaal

Joh.14 Ik ben de Weg. Jezus heeft ons de Vader laten zien.

**Joh.14:10 NBV** (BGT)

*De dingen die Ik tegen jullie zeg, komen niet van mijzelf.*

*Alles wat ik zeg en doe komt van mijn Vader.*

**ALLES ?!**

Joh.13 Laatste avondmaal

Joh.14 Ik ben de Weg. Jezus heeft ons de Vader laten zien.

**Joh.14:10 NBV**

*De dingen die Ik tegen jullie zeg, komen niet van mijzelf.  
Alles wat ik zeg en doe komt van mijn Vader.*

**14:16**

*En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven:  
de Heilige Geest die zal voor altijd bij jullie zijn.*

Een nieuwe **Helper** = Grieks: *Parakleet*

→ Mediator

Staat tussen jou en God in

Hij geeft jou de woorden van God door

*Maar... kun je dat oefenen?*

*Wat is van mij, wat is van de tegenstander  
en wat is van God?*



Christenen + Gods stem verstaan?

Leiders + Gods stem verstaan?

*Hoe leren we samen te oefenen?*



## Barrières:

- Kerkdienst (oorspronkelijke bedoeling)
- Geen getuigenis / discipelschap
- Prikkels multimedia
- Geen verlangen? Gebonden...? 2022
- ...





## Wat helpt?

- Verlangen: om geïnspireerd en gebruikt te worden
  - Oefenen
  - Voorbereiden: zoals vasten en aanbidding
- *Intermittent fasting*

## Wat helpt? Voorbeelden van elkaar

- Samen delen hoe God toe jou spreekt  
*Liederen, dromen, beelden, teksten, gedachten*
- *Opvallende zinnen & woorden: pleaser*
- **Delen met mensen die God niet kennen**  
*zwerver / cursus God spreekt*

# Hoe kan de kerk helpen?

- Ontmoetingen en getuigenissen
- Cursus 'God spreekt'
- Persoonlijke coaching en gebed
- Bevrijding?



Als je een licht wilt zijn en impact wil hebben, dan moet je ingeplugd zijn.

*Licht*  
in het duister