



Laat je Psalm horen!

Psalm 107

- Israel is terug uit ballingschap
- Het volk is de tempel weer aan het bouwen!
- Geschreven aan ons. Om iets van te leren.

Laat je Psalm horen!

Vs. 3-9 De woestijnmensen

- Van sterven van de dorst naar levend water!
- Van zoeken naar rust naar een plek waar je je thuis voelt!



Laat je Psalm horen!

De oproep!

Waar?

- In de kerk midden tussen de mensen

Hoe?

- Vertel specifiek Gods wonderen in jouw situatie

Waarom?

- Het bouwt geloof!
- We gaan samen Gods grote goedheid en liefde meer en meer kennen!
- Gods tegenwoordigheid komt!



Laat je Psalm horen!

Vs. 10-16 Bewuste zonde

- God verbrijzelt de deur waarachter jij gevangen zit in duizenden stukken!



Laat je Psalm horen!

Vs. 17-22 Dom en eigenwijs

- God geneest als jij je overgeeft aan Hem!



Laat je Psalm horen!

Vs. 23-32 De storm

- Van middenin Gods grote kracht naar zwabberen als een dronkeman.
- God is altijd goed, in elke storm!
- Gods zegen is niet afhankelijk van wat wij doen maar van wie Hij is!
- God maakt van je storm een zacht gefluister waarin Hij jou ontmoet!



Laat je Psalm horen!

De oproep herhaald!

Waar?

- In de kerk midden tussen de mensen
- In de oren van je leiders tetteren

Hoe?

- Vertel specifiek Gods wonderen in jouw situatie



Laat je Psalm horen!

Laat vandaag jouw Psalm horen want:

- Het bouwt geloof!
- We gaan samen Gods grote goedheid en liefde meer en meer kennen!
- Gods tegenwoordigheid komt in ons midden!

God is able to take the mess of our past and turn it into a message.

He takes the trials and tests and turns them into a testimony.

LUME