

Psalm 139:13-15 (NBV)

13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim.



God houdt van het lichaam



God houdt van het lichaam



1 Korintiërs 15:53 (NBV)

53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.



God houdt van het lichaam

1. God heeft jouw lichaam gemaakt
2. God heeft jouw lichaam verlost
3. God zal jouw lichaam verheerlijken

God houdt van het lichaam

