

## Bidden in de crisis

### 1, algemene opmerking over bidden

2, crises: Elia en Jezus...Elia omdat hij door Jacobus de halfbroer nu van Jezus voorgesteld werd als de rechtvaardige bidder. Jezus omdat Hij de grootste crises doormaakte: de verzoeking in de woestijn, de gebedsstrijd in Gethsemane

### 1, opmerkingen vooraf over bidden:

1,1: het gelovig gebed is **ANTWOORDEN**. God heeft het eerste woord. Hij is al aanwezig als je eraan denkt te bidden...de Geest wekt het verlangen op om te bidden tot Abba, Vader. Adam waar ben je?, Kain waar is je broer? Abraham, Samuel, Mozes bij de braambos...telkens weer roept God en het antwoord is: Hier ben ik, Heer.

1,2, het gelovig gebed is het **ONTVANGEN GEBED**. God bidt door Zijn Geest door ons heen. Onze Vader...zie 1 Johannes 5:14;

1,3, Bidden is uitspreken wat God al weet...Matt.6:8, en is dus onze uitdrukking van afhankelijkheid, erkenning, proclamatie van Gods liefdevolle Vaderschap. Vader weet wat je nodig hebt...jij moet het nog beseffen, uitspreken, in zijn handen leggen, opdat de Vader verheerlijkt worde.

1,4, bidden is erkennen dat God soeverein is (almachtig liefdevol vrij) en dat wij mensen God niet naar onze hand kunnen en mogen zetten. Geen andere goden voor mijn aangezicht, betekent ook, geen andere agenda's/ belangen voor mijn aangezicht. Jouw gezondheid is ook Gods wil, maar mag niet tussen God en jou in komen te staan. Hij weet wat wij nodig hebben...Hij is bewogen...Hij kent ons...Uw wil geschiede...Job. 2:10

1,5, Jezus moedigt ons aan om als een kind te geloven, aan te dringen, alles aan Hem voor te leggen, alles te verwachten...zowel onze 'felt needs' en onze 'real needs'...zeg het maar, je bent Gods kind...bidden in geloof, is bidden in vertrouwen...Joh.14:14, Jac.1:7,

## 2, Elia en Jezus

2, Elia omdat hij als voorbeeld van een biddende mens gesteld wordt door Jacobus, in Hfstk 5. Laten we lezen in Jac.5... Dat gaat over ziekte en genezing, dus over crisis.

Meteen vallen ons enkele zaken op. Als je lijdt...

1, Ga naar God. Bid in vertrouwen;

2, ga naar de ander, sluit je niet af...de oudsten, elkaar...geloof is uit het horen. Rom.10:14, waar twee of drie samen zijn in zijn Naam...

3, onderzoek je zelf, erken en belijd; verootmoediging, reiniging en genezing horen bij elkaar;

Als we meer inzoomen op Bidden in de crisis, kunnen we ook terecht bij Elia in zijn Horeb ervaring. Laten we lezen 1 Kon.19;

Een paar opmerkingen:

1, Elia vlucht. Een juiste inschatting. Hij vlucht de goede kant op: Naar de bron.

Ga terug naar de bron van jouw relatie met God.

2, hij moet veranderen van vluchteling naar pelgrim bij de braambos. Eten en drinken, aansterken. Op je lijf letten! Regelmaat en orde vinden.

3, op de Horeb sluit hij zich op maar God bezoekt hem...en zegt: wat doe je hier? Elia antwoordt...God gaat er niet op, maar zegt: Kom naar buiten...kom uit je grot...kom uit jouw eigen inzichten en treedt aan! Bidden in de crisis is voor Gods aangezicht verschijnen!

4, na oordeelsteken, waarin God niet was, komt het genadeteken van de stilte, Elia treedt aan, herhaalt zijn inzicht, God gaat er weer niet op in, maar geeft hem de weg die hij mag gaan...niet zoeken...maar volgen...

Tenslotte lezen wij over de verzoeking (crisis) van Jezus in de woestijn: Matt. 4.

Jezus bestrijdt de satan en de aanvechtingen met het woord van God, de Bijbel. Bidden in de crisis is proclameren van Gods waarheid. Tegelijk zien wij hoe subtiel de aandacht kan verschuiven van Gods eer, naar onze menselijke wensen en nog subtieler: het religieus verlangen om de geloofsheld te zijn...Jezus wijst het heldendom af, lijdt liever, dan de schijnwerpers op hemzelf te richten...oever een crisis dan mijn eigen eer. Liever God dan de wonderen!

Jezus' strijd in Getsemane is wel het meest bekende gebed in de crisis: de strijd tussen angst en liefde, tussen Vader en zoon, leven en dood. Jezus vraagt oprecht: laat dit aan mij voorbijgaan...en...niet mijn wil maar Uw wil geschiede...Matt 26:42.

Samenvattend: bidden in de crisis...

- 1, ga naar God
- 2, ga naar de gelovige ander, oudste, e.a.
- 3, Onderzoek jezelf, verootmoedig, erken...
- 4, vlucht naar de bron
- 5, treed aan voor God
- 6, verwacht Gods woord, niet de echo van jouw eigen woorden,
- 7, proclameer Gods waarheid
- 8, zoek de eer van God,