

Vragen preekbespreking 27 juni 2021

1. Ken jij de Rembrandtbijbel? Aan welke afbeeldingen uit de kinderbijbel denk jij –misschien met ontroering– terug?
2. Draag jij een geloofssymbool? Of hangt er bij jou thuis zoiets? Is dat verantwoord? Zou je in één van onze kerken een symbool willen hangen?
3. Stel: jij was Aäron. Wat zou jij met het verzoek van Israël hebben gedaan?
4. Herken je dat: dat je God naar je hand wilt zetten?
5. Is God voor jou meer de strenge Rechter dan de Redder? Of andersom?
6. God wil ons het geloof leren door de levende verkondiging van Zijn Woord. Wat betekent voor jou de preek/prediking/kerkdienst?
7. Bid jij meer dan eens dat je beeld van Jezus mag zijn?