

DE BIDDENDE BOUWER

Gedicht

Bij de Joden heerst er blijheid.
Ezra gaat naar Israël.
Koning Kores geeft die vrijheid:
'Bouw Gods huis!' is zijn bevel.
Eerst gaan zij het altaar bouwen
en een offer wordt geslacht.
Nu ze weer op God vertrouwen
worden dankoffers gebracht!

Zie je daar die schenker treuren?
't Is een puinhoop in zijn land:
alle muren zijn vol scheuren
en de poorten zijn verbrand.
Daarom is hij zo verdrietig.
En dus bidt hij elke dag.
Want hij voelt zich klein en nietig
en smeekt of hij helpen mag.

Van de koning mag hij bouwen
en dan reist Nehemia.
Thuis gaat hij de muur aanschouwen
en vertelt zijn plan daarna.
God de Heer zal ons doen slagen!
Muur van steen en poort van hout.
Zegen ons Heer, alle dagen.
Deze schenker bidt en bouwt!

Wijs: OTH 360 - Samen in de Naam van Jezus

Tekst: Roel Bartels