

# WAAR BOUW JIJ OP?

Extra verhaal

Mattheüs 7: 24 - 28 en Lukas 6: 47 - 49



Sara geeft haar broertje David een stoot in zijn zij. 'Opletten David! De Heere Jezus gaat zo weer een verhaal vertellen.' David zit een beetje heen en weer te wiebelen. Hij vindt de verhalen maar lang duren vandaag. Soms vertelt de Heere Jezus hele spannende verhalen. Vandaag vertelt de Heere Jezus veel voor volwassenen en maar weinig voor de kinderen, vindt David. Hij kijkt naar de mooie groene omgeving waar ze zitten. Met de hele familie zitten ze op een heuveltje en kijken zo op de prachtige groene vallei uit. Dan hoort David dat de Heere Jezus verdergaat. 'Iedereen die naar al Mijn lessen luistert, zal ik vergelijken met een wijze bouwer.' Sara springt op en geeft haar broertje weer een por. 'Nu komt het, de Heere Jezus gaat een verhaal vertellen.' David is de mooie omgeving vergeten en denkt: 'Een wijze bouwer, wat is dat?' De Heere Jezus begint te vertellen: 'Op een dag was er een wijze bouwer: die wilde verhuizen. Hij pakte al het juiste gereedschap en dacht goed na waar hij al zijn spullen wilde zetten en bouwen. Hij zei altijd tegen zichzelf: 'Denk goed na voordat je gaat bouwen en vergeet niet wat je vader je geleerd heeft!' Vandaag is deze wijze bouwer dus ook weer op zoek naar een plek voor zijn nieuwe huis. Maar waar moet hij beginnen met zoeken? Hij begint met wandelen en tijdens zijn zoektocht vindt hij een prachtig strand met de zee en aan de zijkant een aantal rotsen. De wijze man wordt er erg blij van en springt vanaf de weg op het zand. Hij zet zijn eerste stappen op het zand en voelt zijn voeten in het zand wegglijden. 'Mmm niet echt een stevige grond, denk ik...' Hij pakt een handje met zand en bekijkt het een beetje van dichtbij. 'Mmm' zegt hij. 'Zand is wel sterk, maar als het gaat regenen, weet ik niet of dat goed gaat.' De wijze bouwer kijkt om zich heen en geniet van de prachtige omgeving. 'Maar toch zou ik hier wel graag willen wonen', denkt de wijze man. 'Met hier en daar wat rotsen, wat groene velden en het prachtige strand.' Maar plotseling bedenkt de wijze bouwer zich opeens: 'Wacht... als ik mijn huis nu op de rotsen bouw, dan zak ik niet zomaar met mijn voeten door de rots heen. Want een rots is stevig en sterk en mijn vader zei altijd: bouw je huis op een stevige grond.' De wijze bouwer springt een gat in de lucht en gaat snel aan de slag. Totdat hij naar de lucht kijkt en ziet dat de lucht al een beetje donker begint te worden. 'O nee, er is een storm op komst...', zegt de wijze bouwer. Hij begint nog sneller te timmeren en let goed op wat hij doet.

De wijze bouwer is zó hard aan het werk, dat hij niet ziet dat er op het zand beneden een man loopt. Deze man is ook een bouwer; een dwaze bouwer. Hij houdt ervan om dingen te bouwen en het liefst zo snel mogelijk. Hij zegt altijd: 'Niet denken, maar snel doen!' En ja hoor... Dat doet hij. Ook deze man kijkt naar de lucht. 'O nee... het zal de komende dagen wel een keer gaan regenen, denk ik', zegt deze bouwer. 'Ik zal snel een huis moeten bouwen om een beetje droog te blijven.' Hij rent door het zand en hij vindt een mooie plek aan het water. 'Zo, dit is een mooie

plek waar ik mijn huis kan bouwen. Een prachtige plek, met een mooie zee en een zachte grond.' Is dit slim van deze bouwer? Hij gaat snel aan de slag. Als dat maar goed gaat...

Een paar dagen lang zijn beide bouwers bezig met bouwen. Maar op de vierde dag beginnen de druppels langzaam naar beneden te vallen. De wijze man slaat zijn laatste plank tegen zijn huis, als hij een druppel op zijn wang voelt. 'Pfjoeeee, net op tijd!', zucht hij en gaat snel zijn huis in. Hij voelt zich veilig op de rots. Zijn huis staat stevig op de grond en kan geen kant op. Onderaan de rots is de dwaze man al een poosje klaar met zijn huis. 'Zo dat heb ik even snel gedaan', zegt de dwaze bouwer. 'Dat ging beter dan dat ik had verwacht.' Ook hij gaat snel zijn huis in en kijkt uit zijn raam. Tik, tik, tik... De regen gaat eerst heel langzaam. De dwaze bouwer zit rustig in zijn huisje en heeft nergens last van. Maar dan gaan de regendruppels harder en harder. De dwaze bouwer kijkt naar de vloer en naar de muren. 'Er is vast niks aan de hand, komt allemaal wel goed. De regenbui gaat zo wel over.' Maar nee hoor, de regenbui gaat helemaal niet snel over. Hij hoort de regen sneller en sneller gaan. De dwaze bouwer is blij dat hij veilig in zijn huis zit. Maar plotseling voelt hij een druppel op zijn neus, hij voelt zijn voeten in het zand wegglijden en ziet dat de muren van zijn huis steeds schuiner beginnen te staan. 'O neeee!', roept hij en op dat moment - bôem - stort het hele huis van de dwaze bouwer in. Daar zit hij dan... Midden in de modderplas. Hij kijkt om zich heen en ziet alle delen van zijn huis op de grond liggen. 'Had ik toch maar beter nagedacht', denkt hij. En de wijze bouwer? Die heeft nergens last van. Hij zit veilig in zijn huisje op de rots. Zijn huis staat stevig en hij is blij met de wijze lessen van zijn vader.'

Het verhaal is afgelopen. David zit met open mond te luisteren. 'Wow, wat een verhaal. Die dwaze bouwer was niet heel slim, toch?', zegt David tegen Sara. Sara kijkt David met grote ogen aan en zegt: 'Ja hè, heel bijzonder verhaal. Die dwaze bouwer had niet zo goed nagedacht. Want op zand bouwen is niet zo stevig als op een rots.' 'Ssst Sara, de Heere Jezus gaat nog verder', hoort ze haar vader zeggen. Sara is direct stil, want naar Jezus wil ze heel graag luisteren. Net als iedereen die hier zit.

Jezus zegt: 'Iedereen die naar Mijn woorden luistert en die dingen ook doet, die zal zijn als de wijze man, die veilig is in zijn huisje op de rots. Maar iedereen die niet naar Mij luistert en de dingen niet doet die goed zijn... die zal zijn als de dwaze man, van wie het huis instort.' In het hele veld werd iedereen helemaal stil. Iedereen dacht: 'Wie is Jezus? Het kan niet anders dan dat deze man Gods Zoon is.' Sara kijkt haar vader aan en fluistert: 'Dus als wij naar Jezus luisteren en doen wat Hij van ons vraagt, dan zijn we dus net zo slim als de wijze bouwer?' Haar vader glimlacht en zegt: 'Precies. Luister naar God en doe wat Hij zegt!'