

CIJFERPUZZEL



Verbind dezelfde cijfers met elkaar, door een lijntje van punt naar punt te trekken. Kleur de plaat daarna mooi in!



Gezinsdagboek Dank God in alles!

Handelingen 27:14-44

Dankdag 2020

Gezinsdagboek

Hoe werkt het gezinsdagboek?



BIJBELLEZEN

Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.
Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbelkje voor zich hebben, zodat ze zelf kunnen meelesen (evt. hardop ieder een vers). Ook is het met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek een kinderbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag wat je ziet.



DOE-OPDRACHT

Beschrijving van een doe-opdracht om met elkaar als gezin uit te voeren. De plek van de beschrijving (voor of na het bijbellezen) geeft aan of de opdracht geschikt is om als introductie te doen of juist als afsluiting. Het doen van dit soort opdrachtes is niet alleen leuk, maar ook functioneel. Kinderen onthouden de boodschap beter als deze gecombineerd wordt met een stukje 'ervaring' en 'doen'.
Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtes alvast door in verband met de (kleine) voorbereiding die het vraagt.



GESPREEKSVRAGEN

Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en de boodschap.
Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld: 'waarom vind je...?' of 'hoe denk je...?'



BIDDEN EN DANKEN

Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.



ZINGEN

Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel *Op Toonhoogte* van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje afgedrukt. Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken. Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en dank brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook in je gezin een plek te geven.
Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren maken (eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien mogelijk in canon.



GESPREEKSVRAGEN

- Waardoor brak het schip?
- Hoe komen alle mensen veilig op het strand?
- Stel je voor dat jij bij die geredde mensen was. Wat zou jouw reactie zijn?
- Voor welke zegen ga jij God op deze dankdag bedanken?



DOE-OPDRACHT

In de Bijbel kun je veel verschillende beloften vinden, kijk maar eens in Psalm 91, 1 Petrus 5 of Mattheüs 6. Of zoals je leest in Mattheüs 28: 'Zie, ik ben met U, al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.' Voor elke dag is er wel één! Zoek met elkaar een mooie belofte in de Bijbel. Schrijf deze op een groot vel papier. Of het nu goed gaat of niet: je kunt God altijd danken voor deze beloften. Welke woorden kun je bij de belofte bedenken?



BIDDEN EN DANKEN

- Dat God ons helpt op Hem te vertrouwen.
- Dat God doet wat Hij belooft en dat Jezus onze Redder is. Voor de zegeningen die bij de gespreksvragen genoemd zijn.



ZINGEN

- Psalm 32:3,4,6
- Dank U voor de wond'ren die gebeuren (themalied onderbouw, OTH 482)



WOENSDAG

God doet wat Hij zegt!



BIJBELLEZEN

Leesvraag: Waardoor breekt het schip?
Lees samen: Handelingen 27:38-44

Alle 276 mensen aan boord doen wat Paulus zegt: ze eten allemaal brood. Daardoor krijgen ze allemaal weer nieuwe moed. Daarna gooien de matrozen weer koren van de lading in zee, zodat het schip lichter wordt. Als het een beetje licht begint te worden, zien ze land. Ze sturen het schip naar een inham bij het strand. Dan loopt het voorschip vast op een zandbank, maar het achterschip wordt door de woeste golven op en neer bewogen. Iedereen is bang en de soldaten willen alle gevangenen nu doden. Als er gevangenen ontsnappen, dan zullen de soldaten daarvoor straf krijgen. Maar de officier wil Paulus beschermen en verbiedt dat. Dan geeft hij het bevel dat iedereen die zwemmen kan, in zee moet springen en proberen moet de kust te bereiken. Want nu begint het schip steeds meer te kraken en ten slotte breekt het schip. Daarom grijpt de rest van de mensen een plank, een balk of een ander stuk van het schip. En zo komen alle 276 mensen behouden op het strand. God redt alle mensen vanwege één man, vanwege Paulus. Hier lijkt Paulus een beetje op de Heere Jezus. Er is ook nu redding voor alle mensen, dankzij één persoon: Jezus. Op dankdag danken we de Heere voor ons werk, voor school en voor ons eten. Maar we danken vooral omdat God doet wat Hij belooft en omdat de Heere Jezus onze Redder is!



MAANDAG

Goed om te horen!



DOE-OPDRACHT

We fluisteren elkaar iets toe wat goed is om te horen. Doe je mee? Eén iemand bedenkt een zin (gelinkt aan het thema of iets wat hij/zij goed vindt om te horen), bijvoorbeeld: 'Je mag altijd danken!' en fluistert die in het oor van degene die naast hem zit. Het doorfluisteren van de zin mag maar één keer! De volgende persoon fluistert de zin in het oor van degene die daarnaast zit, enzovoorts, totdat iedereen de zin één keer heeft gehoord. De laatste zegt hardop wat hij/zij ervan verstaan heeft.



Het HGJB-jaartheme voor 2020-2021 is 'Goed om te horen'. In het verhaal van vandaag hoorde Paulus van de engel wat God van plan was. Dat was goed om te horen! God wil jou ook dingen vertellen die goed zijn om te horen. Luister je mee naar wat Hij je vertelt? *Lees meer over het jaartheme op www.hgjb.nl/jaartheme.*



BIJBELLEZEN

Leesvraag: Naar wie is Paulus op weg?
Lees samen: Handelingen 27:14-26

Paulus weet wel wat hij later wil worden: een knappe man die alles van de godsdienst weet! Hij wil een rabbi worden! Maar God heeft een ander plan met hem. Als Paulus bezig is om volgelingen van de Heere Jezus gevangen te nemen, dan wordt hij door God stilgezet. Hij krijgt de opdracht om overal over

Dank God in alles!

de Heere Jezus te vertellen. En dat heeft Paulus gedaan. Wel drie lange zendingsreizen is hij op stap geweest. Maar als hij daarna in Jeruzalem terugkeert, wil men hem doden, omdat ze vinden, dat hij zich niet aan hun joodse wetten houdt. Dan zegt Paulus dat hij het Romeinse burgerrecht heeft en dat alleen de keizer van Rome over hem mag oordelen. En daarom zit hij nu met veel andere gevangenen op een schip. Eerst gaat de reis heel voorspoedig. Maar dan komen ze dagenlang in een grote storm terecht. En de lucht is dag en nacht met donkere wolken bedekt. Iedereen verliest alle moed. Maar Paulus krijgt dan een bericht dat **goed is om te horen!** Daarom vertelt hij: 'Mensen, heb goede moed. Vannacht stuurde de God Die ik dien een engel en die zei: Wees maar niet bang. U zult voor de keizer terechtstaan en daarom zullen ook alle mensen van dit schip bevaerd worden. Maar het schip zal tenondergaan.' Paulus zegt: 'Houd moed, want ik geloof dat alles zal gaan zoals God gezegd heeft. We zullen op een eiland terechtkomen. God heeft het beloofd en daarom gebeurt het vast en zeker!'

GESPREKSVRAGEN

- Naar wie is Paulus op weg?
- De meeste mensen zien geen engel. Hoe spreekt God tot jou?
- God had een plan met Paulus. Welk plan was dat?
- God heeft ook een plan met jou. Hij vraagt om Jezus te volgen. Hoe kun je dat doen?

BIDDEN EN DANKEN

- Dat God ons helpt om Hem te horen als Hij ons iets wil zeggen.
- Dat we de Bijbel hebben; dat er mensen bezig zijn om het Evangelie verder te vertellen, zodat wij en anderen ook nu Gods stem kunnen horen!

ZINGEN

- Psalm 138:1,4 (themapсалm)
- U, die mij geschapen hebt (thema lied bovenbouw, OTH 292 / Weerklank 463)

Gedicht onderbouw

Paulus maakt verre zendingsreizen.
Paulus vertelt wie Jezus is.
Paulus gaat steeds de mensen wijzen,
wie de Heiland is.

Paulus vaart op een schip naar Rome.
Paulus zal naar de keizer gaan.
Paulus ziet grote stormen komen,
dat wordt een orkaan.

Paulus hoort 's nachts Gods engel spreken.
Paulus hoort wat gebeuren gaat:
'Paulus, er zal geen mens ontbreken,
maar het schip vergaat.'

Paulus gaat staan en spreekt tot allen.
Paulus spreekt middenin die storm.
Paulus dankt nu al God in alles
Toch waait het enorm.

Paulus gebiedt om wat te eten.
Paulus dankt God in zijn gebed.
Paulus ziet heel het schip dan breken,
elk mens wordt gered!

Gedicht bovenbouw

Paulus wil naar Rome gaan.
Dat komt door de haat van Joden.
Hij zal voor de keizer staan,
omdat men hem wilde doden.
Paulus' reis gaat over zee,
maar de Heer gaat met hem mee!

Heel veel zeelui varen daar
en er zijn ook veel soldaten.
Maar dan dreigt een groot gevaar:
houd de wind eens in de gaten,
want het waait er steeds enorm.
Ja, er komt een echte storm.

En die storm duurt dagenlang.
Iedereen vreest voor zijn leven.
Paulus zegt: 'Wees maar niet bang,
God heeft mij Zijn woord gegeven:
Allen komen wél aan land,
maar helaas: het schip dat strandt.'

Het gevaar is steeds heel groot.
Niemand heeft er iets gegeten.
Paulus dankt God voor het brood.
Iedereen moet nu iets eten.
't Schip vergaat, maar opgelet:
God heeft iedereen gered!

Tekst: Roel Bartels | Het gedicht voor de onderbouw is te zingen op de wijs van 'Dank U voor deze nieuwe morgen', OTH 146. Het gedicht voor de bovenbouw op de wijs van 'Jezus leeft en ik met Hem', OTH 118.



DINSDAG

Danken in de storm



DOE-OPDRACHT

Ga eerst met elkaar in gesprek over bidden en danken. Vraag de kinderen of ze weten wat het verschil is. Leg dan op tafel de steentjes van het spel: 'Scrabble', met de letters naar beneden. Om de beurt mag iemand een steentje pakken en omdraaien. Met de letter die erop staat bedenkt hij/zij iets waarvoor hij/zij dankbaar is.



BIJBELLEZEN

Leesvraag: Wat gebeurde er met de reddingsboot?
Lees samen: Handelingen 27:27-37

Twee weken lang dobberen ze nu al op de woeste golven van de Middellandse Zee. Er zijn geen sterren te zien. Ze weten niet in welke richting ze drijven. Alle mensen zijn zó bang, dat ze geen hap door de keel kunnen krijgen. Dan denken de zeelui dat ze dicht bij een eiland zijn. Ze laten het dieplood zakken en het water wordt inderdaad steeds ondieper. Een groepje matrozen wil stiekem met de reddingsboot ontsnappen. Paulus ziet dat en zegt tegen de hoofdmann en de soldaten: 'Als zij niet op het schip blijven, kunt u niet gered worden!' Dan laten ze de boot leeg wegdrijven. Paulus gaat midden tussen de zeelui en de gevangenen staan en zegt dat de mensen nu allemaal eerst iets moeten eten. 'Dan ontvangen jullie weer



kracht en dat is nodig voor de redding die gaat volgen. Want jullie zullen allemaal gered worden!'
Iedereen luistert verbaasd naar Paulus. Ze zien dat hij brood neemt. Dan dankt hij God, breekt stukken van het brood af en begint te eten. Iedereen kijkt vol ontzag naar Paulus. Wat een durf om temidden van zoveel heidense zeelui en gevangenen God te danken! Maar Paulus dankt hier omdat hij weet dat God voor hem zorgt. En hij weet ook heel zeker dat ze gered worden. De trouwe hemelse Vader heeft het Zelf beloofd!



GESPREKSVRAGEN

- Wat gebeurde er met de reddingsboot?
- Weet je nóg een verhaal in de Bijbel waarin het stormt?
- Wat denk je: zou jij God kunnen danken als er dingen gebeuren die niet leuk zijn? Waarom (niet)? Waarom kon Paulus dat doen?



BIDDEN EN DANKEN

- Dat God ons ook zo'n groot geloof (= vertrouwen) geeft
- Dat God voor ons zorgt als we het moeilijk hebben, zoals bij de coronacrisis



ZINGEN

- Psalm 145:1,6
- Je hoeft niet bang te zijn (OTH 530 / Weerklank 611)