

Hervormde Gemeente Werkendam (wijk 1)



## **Orde van dienst**

bij de bevestiging en inzegening  
van het huwelijk van

**Menno Holtrop**  
&  
**Janine van der Stelt**

Vrijdag 30 oktober 2020  
Aanvang: 14.00 uur  
Dorpskerk, Werkendam

Voorganger: ds. G.R.G. van der Neut  
Organist: Niels de Klerk

## Orgelspel

### Binnenkomst van bruidspaar en kerkenraad

*Alle aanwezigen gaan staan.*

### Woord van welkom

#### Voorzang Psalm 150 : 1 en 2 (nieuwe berijming)

1. Looft God, looft Hem overal.  
Looft de Koning van 't heelal  
om Zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van Zijn Naam en eeuwig wezen.  
Looft de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijkt Hem !  
Cither, cimbels, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

### Votum en groet

#### Voorzang Psalm 84 : 1 en 3 (nieuwe berijming)

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,  
het huis waar Gij Uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in Uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

3. Welzalig die uit Uw kracht leeft,  
die naar Uw tempel zich begeeft,  
Zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal  
en, gaat het door het dorre dal,  
dan valt op hen een milde regen.  
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein.

## **Gebed**

### **Onderwijzing aangaande het huwelijk**

Wij zijn als gemeente bijeen rondom *Johan Philip Menno Holtrop* en *Jannigje van der Stelt* om samen met hen Gods zegen te vragen voor hun huwelijk. Luisteren wij nu eerst naar wat Gods Woord ons over het huwelijk leert.

#### ***Instelling van het huwelijk***

Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God zelf is ingesteld als een verbond voor het hele leven. Hij heeft de mens immers geschapen als man en vrouw. “Het is niet goed –zei Hij– dat de mens alleen blijft. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past.” Toen liet de HEERE een diepe slaap op Adam vallen, nam één van zijn ribben, bouwde die tot een vrouw en bracht haar bij Adam. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en zij zullen samen één zijn. Nog heden ten dage brengt God tot iedere man zijn vrouw als met Zijn eigen hand. Ook de Heere Jezus Christus heeft het huwelijk hoog geëerd met Zijn aanwezigheid, gaven en tekenen op de bruiloft te Kana in Galilea. Hij getuigde van de sterke band van het huwelijk toen Hij zei: “Wat God samengevoegd heeft, zal de mens niet scheiden.”

De apostel Paulus noemt de eenheid van man en vrouw een groot geheimenis en beschrijft die als een afspiegeling van de eenheid tussen Christus en Zijn gemeente.

Men zal dus niet achteloos het huwelijk aangaan, maar eerbiedig en dankbaar, in vertrouwen op God. En hoewel door de zonde ons ook in ons huwelijk tegenspoed en kruis overkomen, mogen wij toch in het geloof verzekerd zijn van de hulp van God. Onze liefde rust in Zijn liefde, onze trouw in Zijn trouw.

#### ***Doel van het huwelijk***

Opdat jullie in het huwelijk naar Gods beloften en onder Zijn geboden zullen leven, willen wij ook nagaan met welk doel God het huwelijk heeft ingesteld.

---

*Ten eerste*, man en vrouw zullen –door oprechte liefde verbonden– werkelijk één zijn en elkaar trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren.

*Ten tweede*, man en vrouw zullen –onder de zegen van God– een gezin stichten. Als zij kinderen ontvangen, zijn zij geroepen hen op te voeden tot eer van God, tot opbouw van Zijn gemeente en tot hun heil. Allen die God op hun weg plaatst, zullen zij voorgaan als leerlingen van Christus.

*Ten derde*, man en vrouw zullen –binnen het verbond van het huwelijk– elkaar toebehoren, heilig en dankbaar, teder en geborgen. Zo zullen zij volgens Gods wil met een goed en gerust geweten leven, en wordt ons lichaam als tempel van de Heilige Geest niet verontreinigd. Wij zijn immers niet van onszelf, maar zijn duur gekocht.

### ***Verantwoordelijkheid in het huwelijk***

Tenslotte is het goed te weten hoe God wil dat jullie voor elkaar verantwoordelijk zijn.

*Bruidegom*, heb je vrouw lief zoals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus het Hoofd is van Zijn gemeente en zichzelf voor haar heeft overgegeven, zo ben jij het hoofd van je vrouw om haar in gevende en sparende liefde te dienen, te leiden, en te beschermen.

*Bruid*, God heeft je aan je man verbonden zoals de gemeente aan Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar Heere liefheeft en dient, zo zul jij jouw man liefhebben en volgen in alles wat recht en billijk is. Neem een voorbeeld aan Sara, die Abraham diende.

Overeenkomstig Gods gebod zullen jullie beiden met trouw en toewijding je taak verrichten. In vertrouwen op God zul je goede zorg besteden aan je gezin, en heilig en ingetogen leven.

Vergeet daarbij niet dat je gezin deel uitmaakt van een grotere gemeenschap. Jullie dragen dus ook verantwoordelijkheid voor de medemens in nood, voor kerk en maatschappij.

Ten slotte, bedenk steeds dat jullie beiden erfgenamen van Gods genade zijn. Leef daarom in wijsheid met elkaar samen en wees nooit verbitterd tegen elkaar, opdat jullie gebeden niet verhinderd worden. Wees trouw in de kerkgang. Laat in je huis Gods Naam geëerd worden. Zoek de Heere dagelijks in gemeenschappelijk gebed en in het lezen van de Bijbel.

---

## Huwelijksgeloften

### ***Belofte van de bruidegom***

*Johan Philip Menno Holtrop*, verklaar je hier voor God en zijn gemeente, dat je *Jannigje van der Stelt* als je wettige vrouw uit Gods hand aanvaardt, en beloof je dat je haar, met Gods hulp, nooit zult verlaten in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in gezondheid noch ziekte, totdat de dood jullie zal scheiden; dat je haar zult liefhebben, dienen en respecteren; dat je heilig met haar zult leven en haar trouw zult zijn in alle dingen, overeenkomstig het heilig Evangelie? Wat is daarop je antwoord?

### ***Belofte van de bruid***

*Jannigje van der Stelt*, verklaar je hier voor God en zijn gemeente, dat je *Johan Philip Menno Holtrop* als je wettige man uit Gods hand aanvaardt, en beloof je dat je hem, met Gods hulp, nooit zult verlaten in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in gezondheid noch ziekte, totdat de dood jullie zal scheiden; dat je hem zult liefhebben, dienen en respecteren; dat je heilig met hem zult leven en hem trouw zult zijn in alle dingen, overeenkomstig het heilig Evangelie? Wat is daarop je antwoord?

## Inzegening van het huwelijk

### **Zingen** (staande) Psalm 134: 3 (oude berijming)

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal';  
Zijn gunst uit Sion u bestraal';  
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;  
Looft, looft dan aller heren HEER.

### **Zingen** Gezang 434 : 2, 3, 4

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.  
Hij die u leidt,  
zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft Zijn Woord u gegeven.

3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,  
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.  
Hij heeft u lief,

die tot Zijn kind u verhief,  
ja, Hij beschikt u ten leven.

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,  
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

Denk elke dag  
aan wat Zijn almacht vermag,  
Die u met liefde bejagent.

### **Schriftlezing** Jeremia 29 : 10 - 14 (oude testament)

10. Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats.

11. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

12. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.

13. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

14. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.

### **Schriftlezing** 1 Korinthe 13 : 1 - 13 (nieuwe testament)

1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

2. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

3. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

4. De liefde is geduldig,  
zij is vriendelijk,  
de liefde is niet jaloers,  
de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig,  
5. zij handelt niet ongepast,  
zij zoekt niet haar eigen belang,  
zij wordt niet verbitterd,  
zij denkt geen kwaad,  
6. zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,  
maar verheugt zich over de waarheid,  
7. zij bedekt alle dingen,  
zij gelooft alle dingen,  
zij hoopt alle dingen,  
zij verdraagt alle dingen.  
8. De liefde vergaat nooit.  
Wat dan profetieën betreft,  
zij zullen tenietgedaan worden,  
wat talen betreft, zij zullen ophouden,  
wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.  
9. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,  
10. maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,  
zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.  
11. Toen ik een kind was,  
sprak ik als een kind,  
dacht ik als een kind,  
overlegde ik als een kind,  
maar nu ik een man geworden ben,  
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.  
12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,  
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.  
Nu ken ik ten dele,  
maar dan zal ik kennen,  
zoals ik zelf gekend ben.  
13. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,  
maar de meeste van deze is de liefde.

**Lied** gezongen door de moeder van Menno

**Preek**

---

## Zingen Evangelische Liedbundel 245

Refrein:

Glorie aan God, Glorie aan God.  
Glorie aan God, Glorie aan God.

1. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.  
Hij 's het Lam dat regeert tot in de eeuwigheid.  
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.  
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.  
Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn kroon.  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer! Refrein

2. Kondigt het aan door de kracht van Zijn Naam:  
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!  
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!  
Hij 's verslagen, het Lam troont voor eeuwig.  
Jezus is Heer, Redder en Heer!  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer! Refrein

3. Heersen met Hem op de troon en Zijn stem  
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,  
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.  
Waardig het Lam, waardig het Lam!  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer! Refrein

## Felicitering en overhandiging trouwbijbel door de ouderling van dienst

### Danken en bidden



## **Gedicht** door de vader van Janine

### **Zingen** Weerklank 439

Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.  
Uw Woord is mijn pad, de weg waarop ik ga,  
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.  
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.  
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.  
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd  
en in Uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.  
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,  
U die via duizend wegen ons hier samenbracht.  
En op duizend wegen zendt U ons weer uit  
om het zaad te zijn van Gods rijk.

### **Zegen**