



Lichaams taal

Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam; dewijl wij allen ééns broods deelachtig zijn. 1 Korinthe 10:17

Zondag 19 april 2026

Uit de gemeente

Vorige week zondag was er voorbede voor br. Bulten, in verband met de operatie die nodig was om een complicatie van zijn vorige operatie te behandelen. Hij verblijft nog in het ziekenhuis in verband met vervolgonderzoek en mogelijk vervolgbehandelingen.

Yaël werd deze week geopereerd. De operatie is deels geslaagd. Het belangrijkste doel is gelukt, maar er zijn nog complicaties waardoor duidelijk wordt dat ze ook na de operatie hartpatiënt blijft. Naast dankbaarheid zijn dat ook blijvende zorgen, ook voor haar ouders en grootouders.

Ook zr. Kattenberg-Van Maanen heeft een periode gezondheidsproblemen gehad. Ze kampt al jaren met verschillende kwalen. Laten we ook aan haar en andere leden blijven denken die weinig of helemaal niet meer naar de kerk kunnen komen. En ook hen die behandelingen ondergaan of herstellen van eerdere operaties. We denken in het bijzonder ook aan br. Engbers, zijn vrouw en zoon. Bij zr. Everse speelt gordelroos weer op, wat veel pijnklachten tot gevolg heeft. Er zijn veel zorgen en noden. *Veel wederwaardigheên / Veel rampen zijn des vromen lot / Maar uit die alle redt hem God / Hij is zijn heil alleen.*

Liturgie

Leesdienst

Morgendienst

Thema: Jezus en de vissende discipelen (n.a.v. Johannes 21: 1-7a)

Aandachtspunten:

1. De Onveranderlijke tegenover ongestadigen
2. De Onderwijzende ten opzichte van onwetenden
3. De Opgestane ten opzichte van onmachtigen

Psalm 66: 1, 5 en 6
 Wet des Heeren
 Psalm 88: 8
 Lezen: Johannes 21: 1-14
 Psalm 94: 8, 9, 10 en 12
 Psalm 120: 1
 Psalm 17: 4
 Psalm 96: 5 en 6

Pasco heeft morgen een gesprek met de advocaat in verband met de beroepsprocedure met betrekking tot de asielaanvraag. Het valt niet mee om zo in onzekerheid te moeten leven. We zullen ook voorbede doen voor hem.

Lucky en Marinne zullen morgen, samen met hun kinderen, voor een kort verblijf naar Nigeria gaan. Nigeria is geen veilig land, het is ook nog niet zeker of ze naar Jos kunnen, de plek waar ze hebben gewoond. Ook voor hen zullen we voorbede doen.

Mart-Jan en Else zijn donderdag getrouwd. Het was een bijzondere dag, die we als een geschenk hebben ontvangen. In de dienst ging ds. De Wit voor, de predikant van Else uit Kesteren. Het bruidspaar kreeg de zegen van Benjamin mee uit Deuteronomium 33: 12. *En van Benjamin zeide hij: De beminde des HEEREN, hij zal zeker bij Hem wonen. Hij zal hem den gansen dag overdekken, en tussen Zijn schouders zal hij wonen!* Als vader was het voor mij ook mooi om de trouwbijbel te overhandigen. Fijn dat er ook nog belangstelling was uit de gemeente!

Tenslotte, ik hoop vanaf dinsdag weer een periode in Kenia te zijn en zaterdag 2 mei weer terug te komen.

LR

Ds. A. Schreuder

Middagdienst

Thema: De uitwerking van Jezus' opstanding voor het geloof (n.a.v. Romeinen 6: 11-13)

Aandachtspunten:

1. Een godzalige levenswandel
2. Een strijdend leven tegen de zonde
3. Een bereidheid om tot eer van God te leven

Psalm 146: 3, 4
 Apostolische geloofsbelijdenis
 Psalm 64: 10
 Lezen: Romeinen 6
 Psalm 72: 1, 6, 7
 Psalm 141: 1, 2
 Psalm 108: 1

Agenda

Zondag 19 april

- 10.00u: Leesdienst
- 15.30u: Ds. A. Schreuder

Woensdag 22 april

- 09.30u: Vrouwengesprekkring

Vrijdag 24 april

- 19.00u: Catechisatie
- 20.00u: Jeugdvereniging

Zondag 26 april

- 10.00u: Ds. J.B. Huisman
- 18.30u: Ds. J.B. Huisman

**“Het gebed verheugt
 Gods oor; het smelt
 Zijn hart; en opent
 Zijn hand. God kan
 een biddende ziel
 niet afwijzen.”**

Thomas Watson

Crècherooster

	Morgen	Middag
19 april Les 4	Emma Pul Erika Smits	Eja Hoencamp
26 april Les 5	Bettina van Butselaar Chilian Korpershoek	

Ouderenmiddag

De ouderenmiddag vindt plaats op 29 mei. Verdere informatie volgt nog.

Overige berichten

Adresmutatie

Attestatie is afgegeven aan Mart-Jan Roeleveld vanwege verhuizing naar Ede. Het nieuwe adres is: Ranonkellaan 60-1, 6713 GP, Ede.

Bedankt

Hartelijk dank voor alle felicitaties voor mijn 70ste verjaardag! Groeten,
Jan Hoencamp

Gastgezin gezocht

Voor onze dochter (16 jaar, in oktober 17) zoeken wij een gastgezin. Vanaf 1 augustus 2026 start zij met de opleiding Bos- en Natuurbeheer bij Yuverta in Velp. Omdat wij in Zeeland wonen, is vanaf thuis reizen niet haalbaar. Daarom zoeken wij een plek waar zij doordeweeks kan verblijven. Dit uiteraard tegen een passende vergoeding.

Is er bij u misschien plek voor haar of weet u iemand? Dan komen we graag met u in contact. Ons telefoonnummer is 06-57933188. Na 17.00 uur zijn wij het best bereikbaar. Hartelijke groet,

Fam. De Bruine, Kortgene

Verjaardagen:

20 april
L.B. Langstraat

27 april
S.J. Laemers

Collecten:

19 april
- Kerk (K)
- Psychosociale hulp (D)
- Onderhoud kerk (K)

26 april
- Kerk (K)
- MAF (D)
- Onderhoud kerk (K)

Gereformeerde Gemeente Arnhem
www.gergemarnhem.nl

Predikant: vacant

Koster: P. Kramer
Tel. (026) 443 69 20
koster@gergemarnhem.nl

Scriba: L.M. Roeleveld
Tel. (06) 5399 1213
scriba@gergemarnhem.nl

Giften Ger. Gemeente Arnhem:
NL78 RABO 0385 0800 18 (K) of
NL72 RABO 0385 0809 99 (D)

Collectebonnen bestellen:
NL92 INGB 0009 1459 49

Kopij

Uiterlijk donderdagavond via
weekbrief@gergemarnhem.nl

Deze weekbrief is bedoeld voor de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente Arnhem. Als gast kunt u een weekbrief tijdens de dienst gebruiken, maar we stellen het op prijs als u de weekbrief bij het verlaten van het kerkgebouw weer teruglegt.

Indien u niet in staat bent de diensten bij te wonen maar toch als (doop)lid de weekbrief wilt ontvangen dan kunt u hiervoor contact opnemen met Nicolien Smits.

